



Het Goede Nieuws laten landen in mijn hart

Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.

Voor persoonlijke of gezamenlijke overweging

1. Wat is jouw liefste? Is het iets of een persoon of een droom? Wat doe jij als deze liefste van jou in gevaar komt?
2. Israël is Gods liefste. Lees bijv. Jeremia 31:20. Bedenk momenten uit de heilsgeschiedenis waaruit blijkt de Heer voor zijn liefste opkomt.
3. Op welke wijze mogen wij zeggen dat ook wij deel zijn van Gods liefste? Probeer onder woorden te brengen wat dat voor jou betekent.
 - a. probeer het 'liefste van God zijn' eens een plek te geven in jouw aanbedding.
4. Het probleem 'de midianieten' is slechts een gevolg van het eigenlijke probleem: Israëls ongeloof. Gebruik jij weleens de problemen of tegenslagen die je ondervindt als een aanleiding om je leven met de Heer onder ogen te komen? Waarom wel/niet?
5. Wat is op dit moment de hoofdstrijd in jouw leven? Van welke elementen uit het leven van Gideon kun je leren?
6. Hoe heb jij geleerd de woorden van de Heer die over jouw leven zijn uitgesproken aan te nemen met jouw hart?
 - a. Vraag een ander (of elkaar) hoe het evangelie van zijn/haar hoofd naar zijn/haar hart is gegaan.
7. Bid voor elkaar.