



Het Goede Nieuws laten landen in mijn hart

Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.

Voor persoonlijke of gezamenlijke overweging

1. Wat is jouw houding ten opzicht van leiderschap? Heb je behoefte aan leiderschap? Hoe ga je om met leiding als deze anders is dan jij ideaal vindt?
2. Donderdag trad de nieuwe regering aan. Wat is jouw wens voor haar? Verwoordt eventueel deze wens in een gebed.
3. Gideon maakt een vaak voorkomende ontwikkeling door. Van moedeloos naar moedig naar overmoedig. Als je terugkijkt op jouw leven, zie je dan momenten waarin jij ook tussen deze drie heen en weer schipperde?
4. Benoem de momenten in hoofdstuk 8 die wat jou betreft getuigen van Gideons wangedrag of overmoed?
5. Waarom ben je bereid Jezus te volgen en te erkennen als heer? Op welke punten vindt je het moeilijk te accepteren dat Hij heer van jouw leven is?
6. [uitdaging] Leg vrijmoedig associatieve verbanden tussen Gideon en Jezus. Bijvoorbeeld: Gideon ranselt mensen af met doorntakken, terwijl Jezus zich daarmee laat kronen. Associatief Bijbellezen kan als meditatievorm heel mooi werken!
7. Bid voor elkaar.